



Programma Bezinning & Inspiratie Seizoen 2021-2022



Protestantse gemeenten Losser en Glanerbrug

Commissie B & I
september 2021

Afbeelding voorzijde: Glas-in-lood raam n.a.v. Psalm 150, gemaakt door Marc Chagall, in Chichester Cathedral (VK). Foto: Hennie Marsman.

VOORWOORD

De commissie Bezinning en Inspiratie biedt u in het seizoen 2021-2022 een programma aan dat voor een groot deel ook vorig jaar werd aangeboden, maar toen geannuleerd moest worden vanwege de corona maatregelen. Dit seizoen hopen we dat er meer mogelijk is.

Omdat in de zomer van 2021 nog onduidelijk was tot wanneer de anderhalve meter-maatregel zou gelden, hebben we ervoor gekozen de zondagmiddag-lezingen te laten plaatsvinden in de Protestantse kerk in Glanerbrug. Opgave vooraf is steeds noodzakelijk.

De zondagmiddaglezingen zijn thematisch met elkaar verbonden doordat ze alle drie te maken hebben met de relatie tussen Jodendom en Christendom. Ruud Bartlema zal vertellen over de Christusgestalte in het werk van Marc Chagall. Reinier Gosker zal ons achtergrondinformatie geven bij vragen over de Joodse kijk op het Nieuwe Testament. En Arthur Alderliesten zal een inleiding geven over het werk van Dietrich Bonhoeffer, theoloog en verzetsstrijder tegen het nazisme.

In de doordeweekse programmering treft u naast bekende activiteiten als de Open Kring, de Vrouwengespreksgroep en de Mannensociëteit ook nieuwe activiteiten aan, bv. een lezing van ds. Cees de Jonge en de bespreking van enkele boeken rond de werken van barmhartigheid.

We zijn blij u dit seizoen een mooi en gevarieerd programma te kunnen presenteren, met ruimte voor ontmoeting en gesprek. We wensen u veel inspiratie en bezinning!

De commissie B&I: Wilma ten Bolscher, Gerda ter Haar, ds. Hans Kroeskop, ds. Hennie Marsman, Georg van Slageren en Thea Vrieling.

De Christusgestalte in het werk van Marc Chagall

Drs. Ruud Bartlema

Een lezing aan de hand van beelden van zijn werk.



Chagall, Calvary ; 1912 De visie van Marc Chagall op de Christusfiguur.

Marc Chagall is een fenomeen geweest. Geboren in de Wit Russische provinciestad Vitebsk aan het eind van de 19e eeuw (7/7/1887) en opgegroeid in een typisch joods gezin dat de sfeer ademde van de mystiek van het Chassidisme, heeft hij tot aan zijn dood geschilderd vanuit de diepe indruk die de verhalen en ervaringen van zijn kindertijd op hem maakten. Hij heeft zich in zijn werk intensief beziggehouden met de Christusgestalte zoals die in de kerk wordt beleden. Vanuit zijn joodse achtergrond komt hij tot een

opmerkelijke visie, waarbij zijn schilderij 'De witte kruisiging' uit 1938 een belangrijk document vormt.

Aan de hand van beelden van schilderijen en glasramen, laat Ruud Bartlema de ontwikkeling zien van Chagall 's kijk op Jezus van Nazareth.

Ruud Bartlema (geb. 1944) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, met speciale belangstelling voor mystieke stromingen in het Jodendom. Daarnaast bekwaamde hij zich als beeldend kunstenaar in dezelfde stad en volgde lessen in beeldhouwen en schilderen bij Maarten Krabbé. Al meer dan een kwart eeuw is hij gefascineerd door het werk van Marc Chagall en geeft daar zeer regelmatig cursussen en lezingen over, o.a. aan de HOVO's in Amsterdam en Leiden. Ook leidt hij reizen naar het werk van Chagall in Nice en langs de glasramen in Noord Frankrijk en Duitsland.

Waar: Protestantse kerk **Glanerbrug**

Wanneer: zondag 31 oktober 2021

Tijd: 15.00 uur

Toegang: € 6,00 (incl. een consumptie)

Aanmelding vooraf noodzakelijk via

kaartenbeni@protestantsegemeentelossier.nl of 053 538 3152

(Wilma ten Bolscher)

Het traditionele Jodendom in relatie tot het NT

Ds. Reinier Gosker

Ds. Gosker gaat op zondagmiddag 16 januari 2022 met ons in gesprek over een drietal vragen: 1) Hoe wordt het Nieuwe Testament vanuit de (orthodox) Joodse traditie benaderd? 2) Wat zijn voor christenen valkuilen indien de Bijbel overwegend gelezen en geïnterpreteerd wordt middels een 'Westerse' bril? En 3) Wat is specifiek aan de Joodse kijk op leven en geloof?

In 1938 publiceerde de Berlijnse rabbijn Leo Baeck, leider en voorvechter van de Duitse joden bij de toenmalige Nazi-overheid, een boek met als titel '*Das Evangelium als Urkunde der jüdischen Glaubensgeschichte*' (Nederlandse vertaling: '*Het evangelie is joods!*', uitgave: Skandalon 2015). 'Als antwoord op de eerste vraag geef ik graag een paar dingen door uit dit onverwacht mooie boekje. Wat de tweede vraag betreft ga ik mét u op zoek naar antwoorden, want een 'Westerse bril' bestaat immers uit de optelsom van alle brillen die we dragen, bewust of onbewust. Maar ik begin op 16 januari met de derde vraag, want ik ben benieuwd te horen wat ú zoal denkt dat specifiek is aan de Joodse kijk op leven en geloof. Van daaruit komt ons gesprek waarschijnlijk als vanzelf op gang', zo schrijft ds. Gosker.

Ds. Gosker studeerde theologie in Kampen, Amsterdam en Jena. Begon zijn loopbaan in 1977 als vicaris in de *Niederländische Ökumenische Gemeinde* in Berlijn, en was vanaf 1982 gemeentepredikant in Amsterdam, Scherpenzeel, Zuidwolde en Wesepe. Na zijn emeritaat in 2016 diende hij de kerk als secretaris van de landelijke Protestantse Raad voor Kerk & Israël. Op dit moment is hij voorzitter van de Classicale Kerk & Israël Werkgroep in Overijssel-Flevoland. Reinier Gosker is getrouwd, heeft drie kinderen en zes kleinkinderen.

Waar: Protestantse kerk **Glanerbrug**

Wanneer: zondag 16 januari 2022

Tijd: 15.00 uur

Toegang: € 6,00 (incl. een consumptie)

Aanmelding vooraf noodzakelijk via

kaartenbeni@protestantsegemeentelossier.nl of 053 538 3152

(Wilma ten Bolscher)



Leven en werk van Bonhoeffer

Arthur Alderliesten

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) is voor velen de bekendste theoloog uit de twintigste eeuw. Hij staat bekend om zijn radicale opvattingen over het christelijk geloof en heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten door zijn verzet tegen het bewind van Hitler.

In zijn theologie en in zijn politieke verzet tegen het nationaal-socialisme toonde Bonhoeffer zijn geloof dat in Jezus Christus zijn kern vindt. Het rechteloos maken en vermoorden van Joden klaagde hij vroeg en vastberaden aan. Zijn weg van geloof leidde door samenzweringen heen tot zijn dood door

ophanging op 9 april 1945. Zijn leven en zijn werk dagen ons vandaag de dag uit om bij kerkelijke en politieke vragen onze verantwoordelijkheid te nemen voor anderen en de wereld.

Arthur Alderliesten (1979) is manager vriendennetwerk bij Lelie zorggroep. Hiervoor was hij directeur van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). Hij studeerde bedrijfskunde, communicatie en theologie. Arthur is getrouwd en vader van vier kinderen. Hij publiceerde 'Wandelen door Bonhoeffers gedachtegoed' (2015), 'Barmhartig leven. De zeven werken van barmhartigheid. Met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer' (2016) en 'Zijn als Christus' (2020).

Waar: Protestantse kerk **Glanerbrug**

Wanneer: zondag 20 maart 2022

Tijd: 15.00 uur

Toegang: € 6,00 (incl. een consumptie)

Aanmelding vooraf noodzakelijk via

kaartenbeni@protestantsegemeentelossier.nl of 053 538 3152

(Wilma ten Bolscher)

ONTMOETING EN GESPREK

Sobere maaltijd

Al jaren organiseert de commissie ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van de Protestantse Gemeente Losser aan het begin van de Veertigdagentijd een sobere maaltijd, een maaltijd die gekenmerkt wordt door eenvoud. Ook nu zal deze hopelijk weer kunnen plaatsvinden op Aswoensdag.

Een bewust gekozen dag, om zo aan het begin van de Veertigdagentijd stil te staan in ons meestal drukke en hectische leven en om even na te denken over het feit dat het ook anders kan, dat er niet alleen in de tijd van Jezus mensen waren, die in minder gezegende omstandigheden leefden, maar dat zoiets tegenwoordig helaas ook nog het geval is.

Waar: Losser (ALH)

Wanneer: Aswoensdag, 2 maart 2022

Tijd: 18.30 uur

Contact: Wilma Hilbink en Yvonne Olde Riekerink

Opgave vooraf is noodzakelijk.

De open kring – ontmoetings- en gesprekskring voor ouderen (Losser)

Het mooie van een kring is, dat hij altijd een beetje ruimer gemaakt kan worden. Zo willen we als open kring voor ouderen ook samenkomen, we kunnen de kring altijd een beetje groter maken voor wie er bij komt. We zijn ook een kring, omdat we elkaar ontmoeten rondom datgene wat ons met elkaar verbindt: ons geloof.

Aan de hand van een lied, een Bijbeltekst of een voorwerp praten we daarover met elkaar. We komen eens in de maand op de woensdagochtend bij elkaar in het Aleida Leurinkhuis. Het accent van de bijeenkomsten ligt op ontmoeting en gesprek. U bent van harte welkom om deel te nemen.



Waar: Losser (ALH)

Wanneer: 6 oktober, 3 november, 1 december, 12 januari 2020, 2 februari, 2 maart, 30 maart, 4 mei

Tijd: 10.00 – 11.15 uur

Contact: ds. Hennie Marsman en Wilma ten Bolscher

Inloopochtend voor senioren en alleenstaanden (Glanerbrug)

Kerkelijk verbonden of niet, iedereen is van harte welkom. De koffie is klaar en is gratis. Zoekt u gezelligheid, of wilt u een praatje maken, dan is dit mogelijk iets voor u.

Waar: Glanerbrug (DR)

Wanneer: elke woensdagmorgen

Tijd: van 10.00 tot 11.30 uur

Contact: Ineke van Vonno

Vrouwengespreksgroep Maria Martha (Glanerbrug)

Deze gespreksgroep voor vrouwen behandelt diverse onderwerpen, zoals bijbelstudies, geloofsbeleving en maatschappelijke onderwerpen. Mede door deze onderwerpen willen we steeds weer opnieuw ontdekken wat ‘geloven vandaag’ voor een ieder persoonlijk betekent. We beginnen met koffie en/of thee en behandelen daarna ons onderwerp. Na de pauze is het nog wat napraten of een vrije bijdrage.

Waar: Glanerbrug (DR)

Wanneer: om de week op de woensdagavond vanaf september tot april

Tijd: 19.30 uur

Contact: Ria de Boer- Vriesema

Mannensociëteit (Glanerbrug)

Mannen uit diverse kerken, die met elkaar in gesprek gaan over verschillende bijbelse of maatschappelijke onderwerpen. Bent u geïnteresseerd? U bent van harte welkom. Wij beginnen om 20.00 uur met koffie, na de behandeling van het onderwerp ronden wij de avond af met een hapje en een drankje.

Waar: Glanerbrug (DR)

Wanneer: om de week op de woensdagavond vanaf september tot eind april

Tijd: 20.00 uur

Contact: Albert Kroese

Stiltewandeling

Wandelen in de natuur is voor veel mensen een manier om stilte en rust te vinden. Je geniet van Gods schepping, denkt na over je leven en laat de rust op je inwerken.

In een aantal 'stiltewandelingen' in de verschillende seizoenen willen we, zoals het woord aangeeft, in stilte gaan wandelen. We doen dat afwisselend in de buurt van Losser en Glanerbrug. We gaan op pad met een tekst of een gedicht. Samen in stilte, ieder met haar of zijn eigen gedachten. Halverwege onze wandeling zullen we de stilte breken, onze gedachten met elkaar delen en een bekertje koffie drinken.

Waar: afwisselend in de buurt van Losser en Glanerbrug

Wanneer: 13 nov., 19 maart, 7 mei

Tijd: 8.00 – ca. 9.30 uur

Contact: Georg van Slageren

Opgave vooraf is noodzakelijk.

Rondleiding Syrisch-Orthodox klooster

Op dinsdag 15 maart 2022 om 19.00 uur verzorgt Ephrem (Ruben) van der Kaap een rondleiding voor belangstellenden uit de protestantse gemeenten Glanerbrug en Losser. Ruben van der Kaap sloot zich in 2013 aan bij de Syrisch-Orthodoxe Kerk en bereidt zich nu voor op het priesterschap. We zullen tijdens de rondleiding het kloostergebouw, de begraafplaats, de kathedraal en de crypte bekijken. We sluiten af met koffie, thee en wat lekkers waarbij er ruimte is om elkaar te ontmoeten en vragen te stellen.

Waar: Klooster St. Ephrem de Syriër, Glanerbrugstraat 33 in Glane

Wanneer: 15 maart 2022

Tijd: 19.00 – ca. 21.00 uur

Contact: Gerda ter Haar

Aanmelding vooraf noodzakelijk

BEZINNING EN TOERUSTING

Ik geloof, geloof ik

Geloven is niet alleen een zaak van je gevoel, het heeft ook te maken met je verstand en met je handelen. In deze gesprekskring gaat het over vragen als: Hoe breng ik mijn geloof in de praktijk in het dagelijks leven? Soms is geloven best ingewikkeld. In deze kring is er ruimte om al dat soort vragen te stellen. Ook als je graag wat achtergrondinformatie wilt bij geloofsvragen, is deze kring misschien iets voor jou.



Deze kring is voor iedereen tussen ca. 20 en 40 jaar. We spreken elkaar bij ds. Marsman thuis, of digitaal via Teams. Als je je aanmeldt, krijg je een link toegestuurd. We komen eens in de maand bij elkaar op zondag na kerktijd.

Waar: Losser

Wanneer: in overleg af te spreken.

Tijd: 13.00 – 14.00 uur

Contact: ds. Hennie Marsman

ZZZ: Zin Zoeken op Zondagavond

Je wilt graag met leeftijdgenoten in gesprek over zingeving- en geloofsvragen. Gewoon, samen uit de Bijbel lezen en daar over praten. Vaak vind je daar de tijd niet voor, omdat er zoveel is wat je aandacht vraagt: werk, gezin, sport, vrienden.

Ook dit seizoen willen we aan de hand van 'Bible Journaling' met elkaar stil staan bij ons geloof. We lezen een tekst uit de Bijbel en verwerken die door middel van handletteren. Het is een creatieve manier om intensief met de Bijbeltekst bezig te zijn.

We komen eens per maand op zondagavond bij elkaar. De koffie en thee staan klaar vanaf 20.00 uur en we beginnen om 20.15 uur. Graag opgave vooraf.

Waar: Losser (ALH)

Wanneer: zondagen 31 okt., 28 nov., 23 jan., 20 feb. en 27 mrt.

Tijd: 20.15-21.30 uur

Contact: ds. Hennie Marsman en Anne Lamers

Schriftinstuif 2021-2022

Binnen het Parochieverband van Maria Vlucht wordt al meerdere jaren een Schriftinstuif gehouden. Sinds een aantal jaren gebeurt dat in oecumenisch verband, samen met de Protestantse Gemeente Losser.

We lezen en bespreken iedere keer de lezingen van de zondag volgend op de Schriftinstuif. Bijbelkennis is niet echt noodzakelijk.

De avonden worden afwisselen geleid door pastor Carla Berbée en dominee Hennie Marsman.

Waar: Losser, afwisselend in MGK / ALH

Wanneer: woensdagen 27 okt. (ALH), 24 nov. (MGK), 26 jan. (ALH), 23 maart (MGK).

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Contact: pastor Carla Berbée en ds. Hennie Marsman

De Messias en zijn volk

Ds. Cees de Jonge werkte in de jaren zeventig als vicaris voor het jeugdwerk in de Bergkerk in Amersfoort. Aan diezelfde kerk was ds. P.A. Elderenbosch verbonden, een theoloog die destijds voor nieuwe liturgische inzichten in Nederland zorgde. Daarbij lag de nadruk op het Messiaanse getuigenis in Oude en Nieuwe Testament.

Ds. De Jonge raakte diep onder de indruk van de uitleg van Elderenbosch en schreef hierover het boek *De Messias en zijn volk*, dat in januari 2020 verscheen.

Op deze avond zal hij vertellen over wat hem zo diep raakte in de uitleg van Elderenbosch.

Waar: Losser (ALH)

Wanneer: woensdag 17 november

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Contact: ds. Hennie Marsman

Graag opgave vooraf bij ds. Marsman

Een uitvaart, wat komt daar bij kijken?

Uitvaartleider Dennis Flokstra vertelt over zijn werk.

Wanneer je als vrijwilliger werkzaam bent in het pastoraat, zijn er soms situaties waarin je een beetje achtergrondinformatie op prijs zou stellen. Bijvoorbeeld wanneer de mensen die jij bezoekt, vragen hebben rondom een

uitvaart. Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij de voorbereiding daarvan? Wat kun je en wat mag je als familie van de overledene doen?

Op maandag 7 februari wordt er een toerustingsavond gehouden voor vrijwilligers in het pastoraat. Uitvaartleider Dennis Flokstra zal een lezing houden over zijn werk. Hij zal daarbij aandacht besteden aan de zaken die kerkelijke vrijwilligers willen weten, als het gaat om het bijstaan van mensen in het pastoraat rondom ziekte en na overlijden.

Deze avond is bedoeld voor mensen die als vrijwilliger bezoekwerk namens de kerk doen in Glanerbrug en Losser. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Waar: Losser (ALH)

Wanneer: maandagavond 7 februari 2022

Tijd: 20.00 uur

Contact: ds. Hennie Marsman

Graag opgave vooraf

Leeskring: Zeven werken van barmhartigheid

In Mattheüs 25:37-40 vertelt Jezus hoe geloof er in de praktijk uitziet. Zeven werken van barmhartigheid benoemt Hij. In deze leeskring bespreken we met elkaar een literaire roman die gelinkt kan worden aan één van de zeven werken.

We beginnen met 'de hongerigen voeden' en delen onze gedachten en leeservaringen na het lezen van *Wij zijn licht* van Gerda Blees (Podium uitgeverij 2020).

Waar: Losser (ALH)

Wanneer: woensdagavond 16 februari 2022

Tijd: 20:00 – 21:30 uur

Contact: ds. Hennie Marsman

Graag opgave vooraf bij ds. Marsman

Gespreksgroep/Catechese voor jongeren 2021-2022

Geloven, naar de kerk gaan en op een actieve manier met geloof bezig zijn. Wat houdt jou nu bezig in deze snelle en onzekere tijd? Heeft het christelijk geloof daarin een plek? Welke (levens)vragen heb je? Hoe zit dat met God, Jezus en Zijn Geest? Waarom zoeken mensen elkaar op in de kerk, niet alleen in Nederland maar wereldwijd? Tijdens de gespreksgroep/catechese willen we daar samen naar op zoek gaan in een open en gezellige sfeer. Tweemaal per maand een uurtje, van na de herfstvakantie tot aan Pasen, in zowel Losser als in Glanerbrug. Het tijdstip stellen we vast in overleg.

Waar: in Losser en in Glanerbrug

Wanneer: van de herfstvakantie tot de paasvakantie, twee keer per maand

Tijd: in overleg

Contact: ds. Hennie Marsman (Losser), ds. Hans Kroeskop (Glanerbrug)

Kindercatechese over de Maaltijd van de Heer

Samen aan tafel – dat doen we thuis, maar ook in de kerk. Maar de maaltijd thuis verschilt nogal van de Maaltijd van de Heer zoals we dat in de kerk vieren. Kinderen hebben daar meestal allerlei vragen over, bijvoorbeeld: “Waarom krijgen we allemaal een stukje brood?” en “Wat zit er in die grote beker?” Vragen die je dan zo goed mogelijk probeert te beantwoorden.

Om ouders te ondersteunen en om in te gaan op de vragen die kinderen over de Maaltijd van de Heer hebben, bieden we ook dit jaar kindercatechese aan. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 en van groep 5 t/m 8 krijgen dan uitleg over de betekenis van de Maaltijd van de Heer.

Waar: Losser (ALH)

Wanneer: 3 november (gr. 1 t/m 4), 5 november (gr. 5 t/m 8)

Tijd: 16.00 – 16.45 uur (gr. 1 t/m 4), 19.00 – 19.45 uur (gr. 5 t/m 8)

Contact: ds. Hennie Marsman

SAMEN VIEREN

Top2000 dienst

Eind december stemt een groot deel van Nederland weer af op de Top2000. Radio 2 presenteert dan de lijst met de meest populaire platen aller tijden.

In de periode tussen Kerst en Nieuwjaar, een tijd van terugblikken en vooruitkijken, houden we ook in 2021 weer een muzikale kerkdienst met (live!) muziek uit de Top2000.



Waar: Glanerbrug (PGG)

Wanneer: donderdag 30 december 2021

Tijd: 19.30 uur

Contact: ds. Hennie Marsman en ds. Hans Kroeskop

Taizévieringen



Eens in de twee maanden vindt er afwisselend in Borne en in Losser een Taizéviering plaats, telkens op zaterdagavond om 19.00 uur.

De vieringen lijken qua vorm en duur (ongeveer drie kwartier) op de manier waarop men in de kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk de gebedsvieringen vormgeeft. Er is ruimte voor gebed, Bijbelteksten en stilte voor eigen bezinning. En uiteraard wordt er veel gezongen.

Een liturgieboekje met de teksten en liederen, inclusief muzieknotatie, is steeds aanwezig.

De vieringen worden voorbereid door mensen uit Losser en Borne. Iedereen is van harte welkom om de Taizévieringen bij te wonen.

Waar: Losser (PGL) of Borne (Oude Kerk, Oudekerkstraat 2)

Wanneer: 11 september 2021 (B), 27 november 2021 (L), 5 maart 2022 (B) en 4 juni 2022 (L)

Tijd: 19.00 uur

Contact: Harold en Heleen Vriesema

CONTACT

mw. Ria de Boer-Vriesema
tel. 053 4611 903

riadeboer@telfort.nl

mw. Wilma ten Bolscher
tel.: 053 538 3152

bezinning@protestantsegemeentelossier.nl

mw. Gerda ter Haar

bezinning@protestantsegemeentelossier.nl

mw. Wilma Hilbink

diaconie@protestantsegemeentelossier.nl

dhr. Albert Kroese
tel. 053 461 3998

albert.kroeze@kpnmail.nl

ds. Hans Kroeskop
tel. 06 42 33 52 43

dominee@protestantsglanerbrug.nl

mw. Anne Lamers
tel. 06 3622 0274

annelamers89@gmail.com

ds. Hennie Marsman
tel.: 06 29 49 25 31

predikant@protestantsegemeentelossier.nl

mw. Yvonne Olde Riekerink
tel.: 053 538 2920

diaconie@protestantsegemeentelossier.nl

dhr. Georg van Slageren
tel. 06 1136 7831

georgvanslageren@hetnet.nl

mw. Ineke van Vonno
tel. 053 461 3576

inekevanvonno@gmail.com

Harold & Heleen Vriesema
tel.: 053 476 5227

haroldvriesema@gmail.com

LOCATIES

Losser

Protestantse Gemeente (PGL) &
Aleida Leurinkhuis (ALH)
Raadhuisplein 2-4
7581 AG Losser

Parochiecentrum
Maria Geboorte Kerk (MGK)
Gronausestraat 4
7581 CG Losser

Glanerbrug

Protestantse Kerk (PGG)
Gronausestraat 1200
7534 AT Glanerbrug

Gebouw 'De Rank' (DR)
Schipholtstraat 41
7534 CR Glanerbrug

AGENDA BEZINNING & INSPIRATIE 2021/2022

**Alle hierna genoemde bijeenkomsten vinden plaats in de
Protestantse kerk in Glanerbrug**

Datum	Uur	Onderwerp
zo 31-10	15.00 u	Ruud Bartlema De Christusgestalte in het werk van Marc Chagall (Protestantse kerk Glanerbrug)
zo 16-01	15.00 u	Reinier Gosker Het traditionele Jodendom in relatie tot het Nieuwe Testament (Protestantse kerk Glanerbrug)
Zo 20-03	15.00 u	Arthur Alderliesten Leven en werk van Dietrich Bonhoeffer (Protestantse kerk Glanerbrug)